

VAKANTIEGIDS

TOSCANE

de beste adressen van stad tot strand



99
gouden
tips voor je
vakantie

Vakantietips Droomverblijf | De mooiste stranden | Top 8 delicatessen **Reis mee** met de locals naar Florence, Arezzo, Lucca, Siena **Toeren door** Chianti, Elba, de Maremma en Val d'Orcia

VAN DE MAKERS VAN MAGAZINE DE SMAAK VAN ITALIË

€ 4,95





Aan tafel BIJ FILOSOFISCH SLAGER DARIO



Slager Dario Cecchini van restaurant Solociccia in Panzano

Het plaatsje Panzano is een toeristische attractie geworden door het toedoen van één bijzondere man: Dario Cecchini, een ambachtelijk slager. Van over de hele wereld komen fijnproevers en liefhebbers naar zijn restaurants om te genieten van zijn producten. Dario heeft veel respect voor de dieren die hij slacht. 'Je slacht een wezen om jezelf van voedsel te voorzien. Het minste wat je dan kunt doen, is zorgen dat het dier een goed leven heeft, hem zo pijnloos mogelijk slachten en niets verspillen. Er is meer dan alleen biefstuk en ossenhaas, ik geloof niet dat een bepaald stuk vlees beter is dan een ander. Al het vlees, van de kop tot staart, is

lekker als je het goed bereidt.' Opmerkelijk genoeg kunnen ook vegetariërs bij Cecchini terecht. 'Ik behandel niet alleen dieren met respect, maar ook mensen. Iemand die geen vlees eet, is bij mij net zo welkom als iemand die dat wel doet,' aldus de slager. In zijn restaurant Solociccia (waar je wel alleen vlees voorgeschoteld krijgt), eet je volgens zijn zienswijze, die hij *filosofia della vacca intera* noemt, filosofie van de hele koe. Voor dertig euro krijg je een menu dat begint bij de neus en eindigt bij de poten en de staart. Mensen met weinig eetlust of kleine maag kunnen hier beter niet aanschrijven.

Via Chiantigiana 5, Panzano in Chianti, solociccia.it